

Xin lấy giờ mà đọc sứ điệp sau đây, quan trọng lắm đây!





Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và/hoặc cãi nhau với ai, thì đóng một cái đinh vào hàng rào.



Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau, cậu biết cách tự kèm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần ngày qua ngày: cậu đã khám phá ra là tự kèm chế thì dễ hơn là đóng đinh.



Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đỉnh nào vào hàng rào nữa.
Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng
hôm nay cậu không phải đóng cái đỉnh nào.



Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn,
thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua,
và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố
là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào.



Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:
« Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn
tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi.

Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này.



Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó. Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể. Những người bạn là những viên ngọc quý hiếm, họ làm cho con cười và khuyến khích con. Họ sẵn sàng lắng nghe con khi con cần họ, họ nâng đỡ con và mở lòng ra với con. Con cũng hãy cho các bạn con thấy là con yêu thương họ đến đâu ».





Xin gửi bức thư này đến tất cả những ai mà bạn coi như là bạn hữu,
cho dù làm như thế là gửi lại bức thư cho người đã gửi đến bạn.
Nếu bức thư trở lại với bạn, khi đó bạn biết là bạn có một vòng bạn hữu.



Để kết: « Một trong những điều may lành của tình bạn, đó là biết rằng mình ký thác một bí mật cho ai » (Alessandro Manzoni)



Cho dù bạn có mê tín hay không ... Xin bạn dành ra ít phút mà
đọc lời ấy.

Trong đó, có những sứ điệp tốt cho tâm hồn.

Hãy trao tặng người ta nhiều hơn những gì họ chờ đợi,
và làm với tất cả sự tinh tế.



Khi bạn nói « tôi yêu mến bạn », hãy nói một cách nghiêm chỉnh...



Khi bạn nói « tôi xin lỗi », hãy nhìn vào mắt người kia.





Đừng chế nhạo các giấc mơ của người khác. Bạn có thể phải chịu thương tích khi ra khỏi đó, nhưng đó là cách duy nhất có thể theo mà sống cuộc đời.



Hãy nói chậm, nhưng suy nghĩ nhanh.





Nếu có ai đặt ra cho bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời, xin hãy mỉm cười và bảo họ: « Tại sao bạn lại muốn biết? »



Xin nhớ rằng tình yêu lớn lao nhất và những thành công
ngoạn mục nhất đều có những liều lĩnh đáng giá.



Dù có thua (mất), xin đừng đánh mất bài học này.

Xin nhớ 3 “**T**”:
Tôn trọng chính bạn,
Tôn trọng những người khác,
Trách nhiệm về các hành vi của bạn.



Đừng xét đoán người khác qua các lời trách móc của họ.



Đừng để cho một chút bất đồng làm hỏng một tình bạn cao đẹp.





Hãy mỉm cười khi bạn trả lời điện thoại.
Người gọi bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua
giọng bạn.



Xin nhớ rằng không đạt được điều bạn muốn, khi bạn muốn,
đôi khi lại là may mắn.

Nếu bạn đã tới cuối sứ điệp này, bạn thật đáng nể....

